

oud-student ATMA INSTITUUT

LIANNE MIALI



Lianne Miali (42 jaar) heeft in 2006 de opleiding LifeCoaching gevolgd. In 2012 is zij haar eigen praktijk 'De naakte danseres' (www.denaakedanseres.nl) gestart en werkt nu helemaal als ZZP-er.

Beschrijf jezelf in drie woorden...

Creatief, inspirerend, bewegend.

Wat heeft je destijds doen besluiten om de opleiding (bij Atma) te volgen?

Zelfontwikkeling en interesse in de tools die ik kon leren.

Hoe heet je praktijk en wanneer ben jij gestart met je praktijk?

Ik werk onder de naam De Naakte Danseres en ben in 2012 gestart. Ik werk nu helemaal zelfstandig. De opleiding heeft mij handvatten en inzichten gegeven en zeker bij gedragen aan de dingen die ik nu doe.

“Ontdek je innerlijke kracht en kwaliteiten en ga lekker aan de slag!”

Hoe ziet een dag in jouw leven en/of praktijk er uit?

Ik doe veel verschillende dingen, 1 op 1 sessies, organiseer dagen voor groepen om meer in contact te komen met zichzelf, organiseer party's, presenteer evenementen, schrijf columns en werk als waarzegster nieuwe tijd.

“Als je dingen uit, zwak het dan later niet af”

Wat waren je favoriete lessen en/of onderwerpen?

Ik vond alle lessen interessant en de manier van lesgeven door de docenten. Lichaamswerk van Carin Mannak was mijn favoriete les. De diversiteit van de lessen en docenten was voor mij opvallend en er werd echt gekeken naar de persoon.

Heb je een doorbraak gehad tijdens je studie en wat hield deze doorbraak in?

Doorbraak was dat ik anders was (overtuiging) maar dat juist als kwaliteit in mocht zetten.

Wat doe jij als het even niet lekker gaat/je niet lekker in je vel zit?

Het hele leven is een proces en je komt daarin stukjes tegen die daar een positieve bijdrage aan leveren. Ik accepteer dat en maakt daar in rust contact mee.

Wat is de beste tip die jij ooit hebt gekregen?

Als je dingen uit, zwak het dan later niet af.

Heb jij nog een tip voor onze en huidige en toekomstige studenten?

Ontdek je innerlijke kracht en kwaliteiten en ga lekker aan de slag!

Welk boek ligt er op je nachtkastje?

Ik heb geen nachtkastje en lees zelden boeken. Mocht ik er dan toch 1 noemen kies ik voor *De kracht van het NU* (Eckhart Tolle), dat blijft een geweldig boek.

Heb je nog een leuke anekdote m.b.t. je studietijd bij Atma?

Ik vond alle dagen ontzettend leuk en ging met plezier naar de opleiding toe.

Atma bestaat 25 jaar: wat is jouw felicitatie/wens voor Atma?

Blijf zo in beweging als de laatste 25 jaar en ik kijk uit naar 6 september om jullie persoonlijk te kunnen feliciteren!

“Het hele leven is een proces en je komt daarin stukjes tegen die daar een positieve bijdrage aan leveren”